

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Π.ΣΟΥΛΟΥ 16-ΤΗΛ 2641023748
30 100- Α ΓΡΙΝΙΟ
info@sylpolagriniou.gr

22-1-2016

1) Ιω αντ-ελο

2) 61, γεοργία σωρούσια
3) και ρόνα, πρεσβέτερος της εκκλησίας
Αγρίνιο 21/1/2016

Αριθ.Πρωτ 713

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡΓΟ, ΠΡΩΤΟΥ 4073

22/1/2016

ΠΡΟΣ
Αξιότιμο Κύριο Γεώργιο Παπαναστασίου
Δήμαρχο Αγρινίου- ΕΝΤΑΥΘΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αξιότιμο Κύριο Κων/νο Ρόκκο
Αντιδήμαρχο Αγρινίου Πρόεδρο Επιτροπής Ονοματοθεσίας>>

ΘΕΜΑ<< Απόδοση οφειλόμενης τιμής με τον καθορισμό οδού η οποία θα λάβει το όνομα του Αρχιμανδρίτου ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΠΕΤΡΑΚΗ Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας>>

Αξιότιμοι Κύριοι,

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων θεωρεί επιβεβλημένο καθήκον να απευθυνθεί στην επιτροπή σας, για το παραπάνω θέμα, που χρονίζει εδώ και 55 χρόνια (πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΣΤ/15-11-1961 με αριθμό αποφάσεως 242/1961)

Ο σύλλογός μας οφείλει την ύπαρξη του στα πνευματικά παιδιά του πατρός Βενέδικτου που ήσαν γονείς άνω των πέντε (5) παιδιών και δεν δεχόταν κοντά του ανθρώπους που δεν αποκτούσαν μεγάλες οικογένειες. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι ο σύλλογός μας αποτελείτο από πολλές πολύτεκνες οικογένειες (σήμερα έχει 5600 εγγεγραμμένες οικογένειες) και το Αγρίνιο είναι η πρώτη επαρχιακή πόλη της Ελλάδος με τους περισσοτέρους πολυτέκνους.

Ο π. Βενέδικτος με όλες του τις δυνάμεις στήριξε την πολύτεκνη οικογένεια καθώλο το διάστημα της εδώ παραμονής του μέχρι του θανάτου του, 8 Σεπτεμβρίου 1961, σε ηλικία 56 ετών.

Το 1939 γίνεται κληρικός στα Ιωάννινα. Την 28^η Οκτωβρίου 1940 βρίσκεται στα βουνά της Βορείου Ήπειρου, που με το σταυρό στο χέρι υποδέχεται τους 'Ελληνες φαντάρους που έτρεξαν να υπερασπιστούν τα 'Οσια της Ελληνικής φυλής. Με την παρουσία του και μόνο ενέπνεε στους στρατιώτες ανδρεία και ηρωισμό.

Η στρατιωτική ηγεσία τον τίμησε δεόντως για την στρατιωτική του δράση.

Μετά την οπισθοχώρηση επιστρέφει στα Ιωάννινα και συνεχίζει το μεγάλο του έργο που είχε πριν από την στράτευσή του για την ανακούφιση του λαού μέσα στην διπλή κατοχή.

Το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο του στα Ιωάννινα, είναι τεράστιο και για να δοθεί η πραγματική εικόνα, θα χρειαζόταν ολόκληρο βιβλίο, γι' αυτό περιοριζόμαστε μόνο με την άφιξη του στο Αγρίνιο την 8^η Σεπτεμβρίου 1942.

Περαστικός ήταν από την πόλη μας κατευθυνόμενος προς Αθήνας.

Μια Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι του πάρκου, στάθηκε αφορμή να τον κρατήσουν οι Αγρινιώτες κοντά τους.

Ο Ιεροκήρυκας Αθηνών π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος γράφει ότι αυτό που συγκλόνιζε τον π. Βενέδικτο ήταν το γεγονός κατά το οποίο οι γερμανοί το 1944 κρέμασαν τρείς νέους στην πλατεία Μπέλλου και σκότωσαν 120 πίσω από την Αγία Τριάδα. Την τραγωδία αυτή την έμαθε εκ των υστέρων, διαφορετικά θα έπεφτε πάνω στους γερμανούς για να τους σώσει, όπως από την αγχόνη τον νεωκόρο του Αγίου Δημητρίου Δ. Αντωνίου.

Στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων προετοίμαζε νέες που ήθελαν να προσφέρουν στο συνάνθρωπο και τις έστελνε για νοσοκόμες στα διάφορα νοσοκομεία των Αθηνών, διακόσιες (200) και πλέον Αγρινιώτισσες υπηρέτησαν στην Αθήνα.

Αυτό ήταν το κοινωνικό του έργο, το δε πνευματικό του ήταν ακόμα μεγαλύτερο, πιστεύομε ότι είναι καιρός να δοθεί το όνομά του σύμφωνα με το έργο του στην πόλη, η οποία απολαμβάνει μέχρι και σήμερα την μεγάλη του προσφορά.

Την ευχή του να έχουμε.

Διατελούμε μετά πάσης τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημ. Νιάφουλας

Ο Γεν Γραμματέας

Κων Κουκοπούλος

